

Missionærerne er måske skiftet ud – men missionen er her stadig

”Missionær eller white savior?”

Hvad vil det sige at være missionær i 2023? Det spørgsmål blev fremsat til en TALK for nu et år siden, som vi valgte at kalde: ”Missionær eller white savior?” Eventet bestod af fire paneldeltagere, der skulle dele meninger og perspektiver om, hvad begrebet ”missionær” betyder ind i vores tid. Dette kommer på baggrund af den kritik, som de fleste nok har set, ift. hvad nogle missionærer har været med til at gøre rundt om i verden. Med øjne fra nutiden klinger dette anderledes, end det højst sandsynligt gjorde i fortiden.

Til denne aften troppede omkring 60 unge mennesker op i et lille sognelokale i Gellerup Kirke i Aarhus. Da gik det op for os (arrangørerne), at andre også havde svært ved at navigere i, hvad det vil sige at være missionær og at være i mission i nutiden.



Billede fra eventet ”TALK om Global Mission 2: Immigrant eller missionær?”

De nye begreber

Før jeg begyndte mit arbejde hos Mission Afrika Youth var min forestilling og fordom omkring global mission, at missionærerne blev udsendt fra Danmark til de afrikanske lande, hvor de skulle ned og gøre en KÆMPE forskel og lære DEM en hel masse. Dog fandt jeg hurtigt ud af, at missionselskaber også forandrer sig! Man har fundet utrolig mange nye måder og metoder, hvorpå man kan være en ressource for vores kristne brødre og søstre ind i deres kirkeliv. Blandt andet sender man missionærer fra syd til syd – hvilket vil sige, at i stedet for at sende folk fra Danmark til Nigeria, så sender man missionærer fra Cameroun til Mali for at være i mission der. På denne måde er det mennesker, der allerede til dels forstår kulturen og sproget, der kan videregive evangeliet.

Et andet begreb, jeg først blev bekendt med i forbindelse med mit arbejde i Mission Afrika, er: holistisk mission. Dette indebærer at se det hele menneske – krop, ånd og sjæl. Det betyder, at vi også er sendt ud for at kæmpe imod uretfærdighed og fattigdom og kæmpe for kvinders rettigheder, uddannelse og bedre muligheder for sundhed. Alt dette kan vi med vores penge være

med til at forandre. Det er de ressourcer, vi er rige på her i Norden. Men åndeligheden, evangeliet – der har vi brug for hjælp fra vores kristne brødre og søstre i den globale verden.

Den globale fremtid

Ifølge prognoser og den udvikling vi ser globalt¹, så kommer kristendommens tyngdepunkt til at flytte sig fra Norden til Syden. Kirkerne vokser massivt i store dele af Afrika, og derfor kan man også på baggrund af dette argumentere for, at vi får brug for inspiration og missionærer fra Syden, der rejser op til os. Vi har brug for deres forbøn til vækkelse iblandt os. Den vækkelse skal også begynde i os ved f.eks. at rejse ud i verden selv. Man kan som volontør i høj grad også blive forandret. I Mission Afrika Youth handler vi ud fra et ønske om at

hjælpe unge mennesker med at sætte aftryk i verden – men i højere grad selv at få sat et aftryk! Der er så meget vi kan lære af den tillid, vores kristne brødre og søstre i verden har til Jesus.



Billede fra kirke i Cameroun, hvor lokalerne har svært ved at rumme mængden af kirkegængere

Opfordring til dig

I virkeligheden er der mennesker fra hele verden iblandt os her i Danmark, som har brug for en menighed, et fællesskab – så det er også en opfordring til at træde ud af komfortzonen og ud i dit nærområde og se, hvordan du kan være med til at sætte aftryk på Guds fantastiske skabninger og selv at få sat aftryk!

- Janni Plougmann, Børne- og ungdomsnetværker i Mission Afrika Youth.

Hvis du vil vide mere om de events og projekter, vi laver i Mission Afrika Youth – eller er interesseret i at rejse ud med os til Cypren eller Cameroun - kan du følge os på Facebook og Instagram: MissionAfrikaYouth – eller på vores hjemmeside: www.missionafrika.dk

¹ <https://www.pewresearch.org/religion/2011/12/19/global-christianity-exec/>